

Min familie

ved

Birte Jensen

Frederikshavn

December 2001

Min mormor og morfar.

Jeg var 3 år, da min mormor, Jensine Thomine Jensen, døde, så jeg husker hende ikke, men jeg har fået meget fortalt om hende af mine ældre søstre, Grethe og Ellen. Hendes kaldenavn var Sine. Hun var meget dygtig med sine hænder, både til at sy og strikke. Hun kunne bare se en trøje eller kjole, så kunne hun straks kopiere den, og det benyttede de sig meget af. Hun var en meget kærlig og varm person, som de lyttede meget til. Hun var efter sigende også meget klog på mange ting og fulgte troligt med i alt, hvorimod min bedstefar, Carl Johan Hansen, var knap så vidende og på sin vis dominerende, måske på grund af at stå lidt i skyggen af hende.

Jeg har fundet min bedstefars gamle søfartsbog, hvor der står, at han blev født den 28. december 1873, og bogen er udstedt til ham uden betaling den 4. juni 1896. Han sejlede kun i indenrigsfart på fiskeri.

Den første sejlads i bogen startede den 6. juni 1896, og den sidste sluttede den 9. december 1903. Hans arbejde på skibene var matros til at begynde med, og fisker i sidst. Han blev født i Vennebjerg Sogn, Vennebjerg Herred og hed egentlig Carl Johan Nielsen Hansen. Efter bedstemors død boede han boede hos far og mor i Asylgade, hvor han havde sin egen stue i mange år. Han var rar og streng i en pæn blanding. Når far og mor havde gæster, kunne han finde på at komme ind, hvor de sad klokken cirka 22, og slukke lyset og sige godnat. De tændte selvfølgelig lyset igen, men alligevel synes jeg, at der skulle et godt bryst til at have en sådan logerende. Han flyttede på "De gamles hjem" i Nørregade. Jeg glemmer aldrig, da han vanærende drog afsted med sit stueur under armen. Jeg græd i stride strømme. Jeg syntes, at han så ynkelig ud. Jeg besøgte ham tit, og vi spillede kort. Uret hænger i dag hos os. Han kom hver formiddag på besøg hos min far og mor i Asylgade.



Jensine Thomine Jensen og
Carl Johan Nielsen Hansen

Min mormors søskende.

Min mormor havde 5 søskende. En søster, Oline, og en bror, Marius, blev boende i Frederikshavn.

Jeg må indrømme, at jeg har mange gange været på besøg hos onkel Marius og tante Elma på Kirkepladsen, men jeg tror, at jeg aldrig har talt med onkel Marius. Han sad altid i herreværelset, og der listede man forbi. Han kom heller aldrig i vores hjem, men tante Elma kom tit på besøg. Hun var en meget sød og nydelig dame.

Tante Oline kom også meget hos os i Asylgade, og hende besøgte jeg både, da hun boede i Danmarksgade 14 (Tårnborg) med onkel Søren og senere, da hun boede i Kirkegade. Jeg kan huske, at Inger Rugholm var hjemme og vi holdt nytårsaften hos dem. Det var vældigt festligt. Vi løb rundt i hele lejligheden og ud af døren, mens vi sang i vilden sky. Jeg har også tit været med mor og Ellen i Kirkegade og besøge hende. De spillede hjerterfri. Jeg lå og sov på hendes sofa, og det var barsk at blive vækket ved 2 - 3 tiden, når de var færdige, og søvndrukken vandre hjem til Asylgade, men det er gode minder alligevel. Vi havde også tit besøg af Marius's datter Kirsten. Mor inviterede hende, når der var kogt makrel på menuen. Det elskede Kirsten. Der blev også spillet meget kort i Asylgade.

Min mor og far.

Carl Johan Hansen var ikke min mor, Anna Margrethe Heinriette Vilhelmine's rigtige far. Af min mors dåbsattest fremgår det, at hun er født den 12. august 1895 i Frederikshavn, og hun var døbt den 8. september 1895. Ved forældrenes fulde navn står der: Ugifte Jensine Thomine Jensen. Hun blev altså ikke adopteret af bedstefar. Hendes rigtige far var tysker og hed Schlütter. Deraf navnet Heinriette og ikke som det danske navn Henriette.

Min mor blev først gift med Gert, som var cykelhandler. Hun fik med ham Grethe og Ellen. Efter hvad de har fortalt, fandt han en anden, som han "forgyldte", så der ikke rigtig var noget tilbage at forsørge mor, Grethe og Ellen for, så de blev skilt. Jeg mener, at han derefter bosatte sig i Randers.

Så kom min far, Hjalmar Osvald Svendsen, ind i billedet. Han blev født den 30. september 1894 i Nørresundby, og han og mor blev borgerlig viet den 2. november 1929. De havde kendt hinanden gennem barndom og ungdom, men far tog på langfart og var med, da De Vestindiske Øer blev solgt i 1917. Men han vendte altså tilbage og videreførte sin fars karetmagerværksted i Thomas Bergs Gade i Frederikshavn. Den 31. marts 1929 kom min søster Ulla til verden, og syv år senere så jeg dagens lys den 7. januar 1936.

Vi havde et godt barndomshjem i Asylgade 3, også lidt turbulent af og til. Far var lidt for glad for flasken i perioder, men alligevel en dejlig far. Jeg har tit talt med Grethe og Ellen om det, at han ikke var deres rigtige far. Det har de aldrig mærket. Han var lige god mod os alle fire.

Tilbage til den første tid af deres ægteskab. Bedstemor Hansen (det kaldte vi hende) mente, at det var for meget for min far med de to store piger, så Grethe var meget hos hende, og det var hun ikke snydt med. Hun fik et klaver af onkel Marius. Han var enorm god mod sin søster, min bedstemor Sine. Bedstefar var chauffør for onkel Marius og arbejdede ellers for ham som arbejdsmand.

Vores hjem var meget gæstfrit. Ingen gik forgæves efter en tår kaffe eller en snak. Til gengæld gik far og mor ikke meget i byen. Mor ville gerne, og hun kom også meget mere rundt end end far. Han var meget flink til at passe gravene, blandt andet også Markus Jensen's og Bedstemor's og Bedstefar's. Markus var bedstemors far. Det var fast ritual. Hver søndag formiddag var sat af til kirkegården, og jeg var med mange gange. Desværre var mor tit syg. Hun var meget dårligt seende, men hun lavede alligevel mange fine håndarbejder, mellemværk og lignende. Hun lå meget på hospitalet, og hun blev utallige gange opereret for brok og galdesten. Det er småting i dag, men den gang var det en stor historie, men hun skånede heller ikke sig selv, idet hun var gerne i vaskekælderen ret hurtigt efter hjemkomsten med far som fyrbøder. Desværre blev hun hårdt angrebet af leddegigt, og det satte hende meget ud af spillet, men trods mange smerter bevarede hun sit gode humør og led i stilhed.

Far og mor boede i Asylgade i ca. 50 år, hvor efter de også flyttede på plejehjemmet i Nørrgade. Far kunne slet ikke falde til, og det gik hurtigt tilbage for ham, og han døde 80 år gammel den 7. juni 1975. Mor var meget glad for at bo der, hun var åndsfrisk og fulgte med i alt og kunne tale med om alt, hvad der rørte sig i verden. Hun var en trofast radiolytter. Desværre brækkede hun lårbenet. Hun kom på hospitalet og 11 dage efter sov hun stille ind den 15. november 1977.



Anna Margrethe og Hjalmar Osvald Svendsen ved sølvbrylluppet i 1954.

Tilbage til os piger.

Grethe Gert er født den 11. august 1915 i Frederikshavn. Hun blev udlært på kulgrossererens kontor på Kirkepladsen. Hun måtte ved siden af kontorarbejdet udføre forskellige pligter så som at vaske bil, være med til at sylte bær og lignende. Hun arbejdede sammen med Marius's børn, Kirsten og Jørgen. Hun blev forlovet med Niels Børge Petersen fra Frederikshavn. De tog til Helsingør, hvor de blev gift den 16. december 1939. Grethe arbejdede på kontoret på gummifabrikken Tretorn og senere på Hærens kontor på Kronborg, hvor hun var til hun stoppede på arbejdsmarkedet. Børge uddannede sig til ingeniør og var meget ude at rejse indenfor A. P. Møller, og han sluttede sin karriere som beskæftigelseskonsulent i Helsingør. I en sen alder besluttede de sig for at flytte tilbage til Vendsyssel. De købte hus i en lille by 3 km nord for Frederikshavn, Elling. Grethe havde dårligt blodomløb i benene. Hun fik en betændt negl på storetåen på grund af, at den var nedgroet. Man kunne ikke få bugt med betændelsen på grund af det dårlige blodomløb. Derfor fik Grethe det ene ben amputeret 3 - 4 år efter de var flyttet til Elling. Derefter klarede hun sig ret godt, men hun kom dog aldrig til at gå, men hun sad i kørestol. Hun døde den 12. februar 1994. Børge klarede sig nogenlunde som enkemand, men han fik forskellige skavanker og blev en del dement. Han døde den 2. april 2000. De ligger begge begravet i en urnegrav på Elling Kirkegård. De var barnløse.

Ellen Gert blev født den 2. december 1918 i Frederikshavn. Ellen blev også kontoruddannet. Hun var i sin pure ungdom ansat som barneplejerske / hjælpelærerinde på en stor gård i Midtjylland. Ellen havde udlængsel, og til sin mors store sorg drog hun til Berlin før Den anden Verdenskrig og fik arbejde på Siemens fabrik. Men som krigen skred frem, blev det for farligt at bo der, men hun kom ud af Berlin i sidste øjeblik, inden al trafik brød sammen. Hun havde mødt en mand, Walter Suckow, som tog med til Danmark, hvor de blev gift. Ellen boede hos far og mor, mens Walter boede i flygtningelejren på Kirkepladsen. Efter krigen tog de tilbage til Tyskland. De blev skilt, da det viste sig, at han i forvejen havde kone og børn. Ellen tog til Düsseldorf, hvor hun arbejdede forskellige steder, indtil hun fik arbejde på en stor klinik, et sygehus. Ellen mødte sin anden mand, Josef Farber. Jeg kan ikke huske, hvornår de blev gift. Josef var ansat ved amtet i Düsseldorf. Han har sammen med Ellen besøgt Danmark mange gange i anledning af sommerferie, runde fødselsdage, konfirmation og lignende. Han var vi meget glad for, hele familien. De købte en grund i en lille landsby, Reifferscheid, ca. 50 km fra Düsseldorf. Der byggede de et dejligt hus, som de brugte til ferier og weekender, men de flyttede permanent derned, da de blev pensionister. Josef døde for cirka 12 år siden, i 1989, og Ellen boede alene i huset, som hun var meget glad for. Vi har hele familien besøgt hende der, mens hun også mange gange var hos os i Frederikshavn. De sidste par år hun levede, havde hun det ikke så godt. Jeg rejste mange gange alene ned til hende de sidste par år, og jeg var da heldigvis også hos hende, da hun stille sov ind på et hospice den 14. juni 2000. De ligger begge begravet i en urnegrav i Reifferscheid. Ellen blev knap 82 år gammel. Også hun var barnløs.

Ulla Svendsen blev født den 31 marts 1929. Hun levede næsten som enebarn i syv år, indtil jeg blev født i 1936. Som børn havde vi ikke så meget fornøjelse af hinanden. Aldersforskellen var nok for stor. Jeg var bare en irriterende lillesøster at have på slæb. Ulla var ansat i en blomsterforretning i sin pure ungdom, og hun var dygtig til at lave buketter. Senere



Ulla og Birte Svendsen

kom hun på telefoncentralen, og hun var der indtil automatiseringen i 1959. Derefter blev hun ansat ved omstillingen på Flådestation Frederikshavn. Ulla blev gift meget ung med Tage Krogh og fik en søn Torben. Ægteskabet holdt kun nogle få år. Hun blev nogle år senere gift med en sønderjyde, Svend Sønichsen Madsen. Han var vagtmester indenfor Flåden. De fik ingen børn sammen, men han adopterede Torben, så han fik altså navnet Torben Madsen. Desværre døde Svend efter nogle år i 1956. Ulla var så alene igen nogle få år, og hun traf så en ny mand, Arvid Knudsen Kristensen, som hun var gift med i 13 år. Hun fik to piger med ham, Dorthé og Mette. Hun blev også skilt fra ham, og hun har haft en samlever, Ole Christensen, i over 20 år. Ulla arbejdede på Flådestationen, indtil hun gik på efterløn.

Torben Madsen er udlært ved Postvæsenet og er i dag postmester i Frederikshavn. Han er nu gift for fjerde gang. Den første gang var med Gurli, med hvem han fik en søn, Kenneth Madsen, den 19. december 1978. Dernæst var han gift med Lisa med hvem han fik en datter, Ditte, som blev født i 1978. Den tredje kone var Bodil, men de fik ikke børn sammen. Den sidste kone er Merethe, der er postmester i Brønderslev. De bor i Sæby og de har heller ikke børn sammen.

Ulla's første datter Dorthé blev født den 28. maj 1959. Dorthé er gift med Svend Arne Lindberg. De har to drenge og bor i Strandby nord for Frederikshavn. Dorthé er hjemmegående husmor, da hun er sygelig. Hendes mand arbejder på Stena Line som bådsmand. Dorthé's ældste søn, Jannick Lindberg blev født den 18. maj 1985, og han går i skole. Den yngste søn, Alexander Lindberg blev født den 8. marts 1988, og han går også i skole.

Ulla's anden datter Mette blev født den 13. februar 1963. Hun giftede sig meget ung med Kennet Gundersen. De fik en søn, Thomas Gundersen den 29. august 1984, men de blev skilt. Kennet døde i år, 2001. Mette er nu gift med Preben Thaarup, der er overvagtimester ved arresten i Frederikshavn. Mette er socialpædagog og arbejder som sådan i Sindal.

Birte Svendsen blev født den 7. januar 1936. Efter endt skolegang havde jeg forskellige job, blandt andet i en trikotageforretning i Søndergade her i Frederikshavn. I 1953 blev jeg ansat på Telefoncentralen, og jeg var der indtil automatiseringen i 1959. Jeg var i mellemtiden blev gift i 1956 med Erling Jensen. Han er udlært snedker hos tømrermester Verner Gaden, der havde værksted i Danmarksgade 24. Han blev udlært den 1. november 1953, og han har for nyligt været til 50 års jubilæum i fagforeningen, hvor han fik overrakt en guldnål. Han aftjente sin værnepligt i 16 måneder ved ingeniørtropperne, først i Randers og derefter i Vejle, hvorfra han blev hjemsendt i september måned 1955. Derefter fortsatte han som snedker. Han var ansat hos Chr. Jørgensen og Søn i Nørregade i 13 år. Det sluttede, da firmaet lukkede. Derefter kom han til Strandby, hvor han i 22 år var ansat i firmaet H. C. Hald og Søn, indtil han som 60-årig gik på efterløn i 1993. Han har kun været arbejdsløs i ca. 3 måneder i alt. Erling er en meget aktiv mand. Vi spiller bowling og badminton, og jeg forsøger mig med lidt bridge. Desuden er han et friluftsmenneske med lange gå- og cykelture. Vi boede de første 9 år af vores ægteskab i Danmarksgade 16, og vi flyttede i 1965 i eget hus, som vi selv byggede med hjælp af min mands bror, Flemming Jensen, der var murer. Det er stadigvæk vores hjem. De sidste 14 år af mit arbejdsliv var jeg ansat i Dreisler Storkøb på Skagensvej. Vi har tre børn: Helle, Ole og Per.

Helle Hansen, født Jensen, blev født den 31. januar 1957 i Danmarksgade 16. Hun havde, selvom vi flyttede, hele sin skolegang på Ørnevejens Skole. Hun er uddannet social- og sundhedshjælper, og hun arbejder på Frederikshavns Plejehjem i Nørregade. Hun blev i 1983 gift med Peter Munch Hansen, der er bartender på Stina Line's færger, som går til Göteborg. De bor på Tennisvej 19 i Frederikshavn. De har to drenge, Michael og Daniel.

Michael Munch Hansen blev født den 23. oktober 1980. Han er i tømrerlære, som han forventes at afslutte i år 2001. Han er flyttet hjemmefra og bor nu i Danmarksgade 47. Daniel Munch Hansen blev født den 2. april 1984. Han har haft forskellige små jobs, da han endnu ikke har fundet ud af, hvad han vil.

Ole Jensen blev født den 7. juni 1960 i Danmarksgade 16. Ole er udlært skibsmontør på Frederikshavn Værft, men han er nu ansat på Flådestation Frederikshavn i samme fag. Han blev i 1985 gift med Tina Skinbjerg Hørby Jørgensen. De bosatte sig først på Nordre Skanse ved Frydenstrand, men de købte i 1992 et hus på Rosevej 35, hvor de stadig bor. Tina er fuldmægtig i Spar Nord Bank A/S i Danmarksgade. De har to børn, Nikoline og Mathias.

Nikoline Skinbjerg Jensen blev født den 20. september 1986. Hun går i skole, og hun har to fritidsjob. Hun er dels ansat i kiosken i Palads Teatret i Danmarksgade og dels medhjælper hos damefrisøren i Arkadesalonen i Havnegade. Derudover er hun en ivrig håndboldspiller.

Mathias Skinbjerg Jensen blev født den 12. juli 1989. Han går i skole og i fritiden er han ivrig foldboldspiller og lystfisker. Han har en lille båd sammen med sin far, Ole.

Per Jensen blev født den 15. april 1967 på Frederikshavn Sygehus. Per er uddannet skibsmontør hos Ørskov Skibsværft, men han er nu ansat hos Cama, hvor de producerer handicaplifte. Per har to piger med Bettina Johansen, som er damefrisør i Arkadesalonen i Havnegade.

Christina Jensen blev født den 13. september 1992. Hun er ivrig basketboldspiller og spejder.

Cecilie Jensen blev født den 15. januar 1997, og hun går i børnehave.

Dette var, hvad jeg synes kunne have interesse for nuværende og kommende generationer.

Mange hilsner fra Birte.